



Λκ 7,11-17

Ἡ ἀνάσταση τοῦ γιοῦ τῆς χήρας τῆς Ναΐν

Τί ἀγαπάει ἄραγε μιά μητέρα περισσότερο ἀπ' ὅλα στόν κόσμο; ... Πολύ σωστά! Τά παιδιά της. Πόση ἀγωνία ἔχει κάθε μάνα νά μήν πάθει τίποτε τό παιδί της! Καί πόσο ὑποφέρει, ἄν τοῦ συμβεῖ κάποιο ἀτύχημα ἢ ἄν παρουσιάσει μιά σοβαρή ἀρρώστια!

Στή σημερινή ἱστορία μας θά συναντήσουμε μιά μάνα πού ἦταν πολύ πονεμένη, ἀλλά ἡ μεγάλη της λύπη γρήγορα ἔγινε ἀπερίγραπτη χαρά!

Ἄγιογραφική διήγηση

Μιά μέρα ὁ Χριστός μας μαζί μέ τούς δώδεκα μαθητές Του καί ἓνα πλῆθος ἀνθρώπων πού Τόν ἀκολουθοῦσε πλησίασε στήν ὄμορφη πόλη **Ναΐν** (δείχνουμε στόν χάρτη, βλ. Γεν. ἐποπτικό ὑλικό). Ἐκείνη ἀκριβῶς τήν ὥρα ἔβγαιναν ἀπό τήν πόλη πολλοί θλιμμένοι ἄνθρωποι, πού πήγαιναν νά κηδέψουν ἓνα νεαρό παλληκάρι. Δίπλα στό φέρετρο βιάδιζε κλαίγοντας ἡ δυστυχισμένη **μητέρα** του, πού ἦταν καί **χήρα**. Διπλός ὁ πόνος της: εἶχε χάσει τόν ἄνδρα της πρὶν λίγα χρόνια καί τώρα ἀποχαιρετοῦσε τό μονάκριβο παιδί της γιά

πάντα. Ὅλοι οἱ συγχωριανοί της ἦταν μαζί της καί θρηνοῦσαν.

Ὁ Χριστός σπλαχνίζεται τήν πονεμένη γυναίκα. Τήν πλησιάζει καί τῆς λέει γεμάτος στοργή: **«Μὴν κλαῖς!»**. Τόν κοιτάζει ξαφνιασμένη ἢ πονεμένη μάνα. Τί παράξενα λόγια εἶναι αὐτά πού τῆς λέει ὁ Ἄγνωστος! Εἶναι δυνατόν νά χάνει τό μονάκριβο παιδί της καί νά μὴν κλαίει; Ὁ Κύριος ὅμως ἔχει τό σχέδιό Του. Ἀκουμπᾷ τό φέρετρο καί αὐτοί πού τό κουβαλοῦν σταματοῦν. Στρέφεται τότε στό νεκρό παιδί καί τοῦ λέει: «Νεαρέ, σέ σένα μιλῶ, σήκω!». Καί τότε γίνεται τό μεγάλο θαῦμα: **Τό νεκρό παιδί ἀνασηκώνεται καί ἀρχίζει νά μιλάει!** Ὅλοι μένουν κατάπληκτοι.

Τό θαῦμα πού βλέπουν ξεπερνάει ἀκόμη καί τή φαντασία τους! Κι ὅμως εἶναι πραγματικότητα! **Ὁ Κύριος πιάνει τόν νέο ἀπό τό χέρι καί τόν παραδίδει ζωντανό στήν ἀνοιχτή ἀγκαλιά τῆς μητέρας του** (βλ. «*Ἡ Βίβλος*», σ. 394-395). Ποιός νά περιγράψει τή χαρά της; Ὁ μέγανος πόνος της χάθηκε. Ἡ καρδιά της πλημμυρίζει ἀπό εὐτυχία!

Ἡ μητέρα ἀλλά καί ὅλοι ὅσοι βρίσκονται ἐκεῖ δοξάζουν τόν Θεό. «Σήμερα ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἐπισκέφτηκε τόν λαό του!», φωνάζουν δακρυσμένοι ἀπό χαρά καί συγκίνηση! Καί ἀλλάζοντας πορεία, ἀντί γιά τό νεκροταφεῖο, γυρίζουν εὐτυχισμένοι στήν πόλη τους.

Ὁ Χριστός εἶναι Θεός παντοδύναμος

Ἔνα ἀπό τά πιά συγκλονιστικά θαύματα τοῦ Κυρίου μας ἀκούσαμε σήμερα. **Ὁ Χριστός μ' ἕνα Του μόνο λόγο ἔδωξε τόν θάνατο καί ἔφερε πίσω τή ζωή.**

Τί δείχνει, παιδιά, αὐτό τό καταπληκτικό θαῦμα; Ὅτι ὁ Χριστός **ὄλα τά μπορεῖ**, ἀφοῦ νικᾷ ἀκόμη καί τόν φοβερότερο ἐχθρό μας, τόν θάνατο! **Ὁ Χριστός μας, λοιπόν, εἶναι Θεός παντοδύναμος καί ἀληθινός** (ἐπαναλαμβάνουμε τή φράση αὐτή *δύο-τρῆς φορές*

μαζί με τὰ παιδιά). Είναι Αὐτός πού με τήν παντοδυναμία Του δημιούργησε ὅλο τόν κόσμο καί ἔπλασε τόν ἄνθρωπο. **Γιά χάρη μας ἔγινε καί ἄνθρωπος, εἶναι καί Θεός καί ἄνθρωπος, με μιά λέξη Θεάνθρωπος. Γι' αὐτό εἶναι παντοδύναμος.**

Ἄς τό φωνάξουμε ὅλοι μαζί:

**Ὁ Χριστός εἶναι Θεός
παντοδύναμος καί ἀληθινός.**

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



1. *Εἰκόνα: Ἡ ἀνάσταση τοῦ γιοῦ τῆς χήρας τῆς Ναΐν.*
2. *Τό σύνθημα τοῦ μαθήματος.*
3. *Ζωγραφιά.*
4. *Κρυπτόλεξο.*