



Στά Ιχνη τῶν Ἀγίων

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων (12 Νοεμβρίου)

Ὅταν ἀκοῦτε, παιδιά, νά μιλᾶνε γιά πρίγκιπες ἢ πριγκίπισσες, πῶς τούς φέρνετε στή σκέψη σας; Μέ φανταχτερά ροῦχα, πλούσιους, ὄμορφους, μέ ἄμαξες, μέσα σέ βασιλικά παλάτια.... Φαντάζομαι ὅμως πῶς θά ἔχετε ἀκούσει καί γιά πρίγκιπες καί πριγκίπισσες πού γιά κάποιον λόγο ντύθηκαν φτωχικά καί οἱ ἄλλοι δέν τούς ἀναγνώριζαν...

Ἴσως αὐτά πού σᾶς λέω νά φέρνουν στή σκέψη σας κάποια παραμύθια, ἔτσι δέν εἶναι; Σήμερα ὅμως δέν θά σᾶς διηγηθῶ κάποιο παραμύθι. Θά σᾶς μιλήσω γιά ἕναν ἄνθρωπο πού ἔφαχνε «κρυμμένους πρίγκιπες».

Ἀπό τό συναζάρι

Τό ὄνομά του ἦταν **Ἰωάννης**. Ἐζησε στά χρόνια τᾶ βυζαντινά, τότε πού **πρωτεύουσα ἦταν ἡ Κωνσταντινούπολη**. Ἐκεῖ, στή μεγάλη αὐτή πόλη, ζοῦσε τότε ὁ αὐτοκράτορας καί πολλοί πρίγκιπες καί

ἄρχοντες. Ὁ Ἰωάννης γεννήθηκε σέ ἕνα μεγάλο νησί, τήν **Κύπρο**. Ὁ πατέρας του, ὁ **Ἐπιφάνιος**, ἦταν διοικητής τῆς Κύπρου καί πολύ πλούσιος. Ἔτσι ὁ Ἰωάννης μεγάλωσε κι αὐτός σάν πριγκιπόπουλο. Ἀγαποῦσε πολύ τά γράμματα. Ἰδιαίτερα ὁμως **χαιρόταν νά μελετάει τήν Ἁγία Γραφή καί τά βιβλία πού εἶχαν γράψει Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας**. Αὐτά πού διάβαζε συγκινοῦσαν τήν εὐγενική καρδιά του καί προσπαθοῦσε νά τά ἐφαρμόσει. **Ἀγωνιζόταν πολύ νά κάνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στή ζωή του**.

Ἀπό τούς δασκάλους του ἔμαθε πολλά γράμματα, ἀλλά κι ἀπό τούς γονεῖς του διδάχτηκε κάτι πολύ σπουδαῖο: **νά βοηθᾶει μέ τά πλούτη του ὅποιον ἔχει ἀνάγκη**.

Ὁ Ἰωάννης, ὅταν μεγάλωσε, παντρεύτηκε καί ἔκανε οἰκογένεια. Ὅμως σέ μία ἐπιδημική ἀρρώστια, πού εἶχε ἐξαπλωθεῖ στό νησί, πέθαναν καί ἡ γυναίκα του καί τά παιδιά του. Καταλαβαίνετε πόσο θλιβερό ἦταν γιά τόν Ἰωάννη αὐτό πού τοῦ συνέβη! Ξεπέρασε, ὡστόσο, τή θλίψη καί πῆρε μία γενναία ἀπόφαση: «Τώρα πού δέν ἔχω τή δική μου μικρή οἰκογένεια, **οἰκογένειά μου θά εἶναι ὅλοι ὅσοι ἔχουν ἀνάγκη, αὐτούς θά φροντίζω**», εἶπε καί αὐτό ἔκανε πράξη.

Γρήγορα ἡ φήμη του ἔφτασε καί πέρα ἀπό τήν Κύπρο. Κι ὅταν χρειάστηκε νά διαλέξουν στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου νέο πατριάρχη (πατριάρχης εἶναι ὁ ἀνώτερος ἀπό τούς ἱερεῖς) διάλεξαν τόν Ἰωάννη. Ἔτσι χειροτονήθηκε ἱερέας καί ἔπειτα πατριάρχης Ἀλεξανδρείας.

Ἡ **Ἀλεξάνδρεια** ἦταν μεγάλη πόλη μέ πολλούς πλούσιους ἀλλά καί πολλούς φτωχοῦς. Μιά μέρα ὁ Ἰωάννης κάλεσε στό Πατριαρχεῖο τούς ἱερεῖς καί τούς εἶπε: «Γυρίστε ὅλη τήν πόλη καί τίς γύρω περιοχές καί καταγράψτε ὅλους τούς πρίγκιπες· φέрте μου σ' ἕναν κατάλογο τά ὀνόματα καί τά στοιχεῖά τους!».

Οἱ ἱερεῖς κοιπάχτηκαν μεταξύ τους ἀπορημένοι. Οἱ πρίγκιπες ἔμεναν στήν Κωνσταντινούπολη καί ὄχι στήν Ἀλεξάνδρεια. Τί ζητοῦσε, λοιπόν, ὁ πατριάρχης; Ὁ Ἰωάννης τότε τούς ἐξήγησε πώς ψάχνει

τούς «πρίγκιπες» τοῦ οὐράνιου Βασιλιᾶ, δηλαδή τούς φτωχοὺς καὶ ἀνήμερους, πού εἶναι παιδιὰ τοῦ Θεοῦ. «Αὐτούς μᾶς τούς σέλνει ὁ Χριστός γιὰ νά τούς βοηθήσουμε ἐδῶ στή γῆ. Κι αὐτοί μέ τή σειρά τους **θά μᾶς βοηθήσουνε νάμποῦμε στήν οὐράνια βασιλεία**», τό- νισε ὁ Ἰωάννης.

Οἱ βοηθοί του τοῦ ἔφεραν ἕναν κατάλογο μέ 7.500 πρόσωπα πού εἶχαν σοβαρή ἀνάγκη. Τί θά ἔκανε ὁ πατριάρχης τῆς ἀγάπης γιὰ ὄλους αὐτούς; Ξόδεψε τήν τεράστια περιουσία του καὶ ἀνακού- φισε πολλούς, ὅμως δέν ἔφτασε γιὰ ὄλους. Ἄνοιξε καί τό ταμεῖο τοῦ Πατριαρχείου καί ἄρχισε νά δίνει... Ὅμως **ὄσο ξόδευε, τόσο καί περισσότερα χρήματα ἔρχονταν στό ταμεῖο!** Οἱ ἄνθρωποι πού ἔβλεπαν πώς ὁ ἴδιος ζοῦσε πολύ φτωχικά τόν ἐμπιστεύονταν καί τοῦ ἔδιναν πολύ χρυσάφι.

Ὅργανωσε καθημερινά συσσίτια, δηλαδή ἔδινε φαγητό σέ ὄ- σους δέν εἶχαν, ἔχτισε νοσοκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα, πωχοκομεῖα, ξενῶνες, ἀκόμα καί μαιευτήρια, καί πολλά ἄλλα ἔργα ἔκανε, γιὰ νά ἀνακουφίσει ὄσο μπορούσε περισσότερους ἀνθρώπους. Ὁ ἴδιος δέν ἔδινε μόνο ὁδηγίες γιὰ ὄλα αὐτά, ἀλλά **ἐπισκεπτόταν τούς πο- νεμένους**, τούς ἐνθάρρυνε καί τούς ὑπηρετοῦσε. Ἀκόμη καί τούς ἀρρώστους πού οἱ ἄλλοι δίσταζαν νά πλησιάσουν, αὐτός ἔτρεχε καί σάν ὑπηρετής τούς **βοηθοῦσε μέ ἀγάπη καί θυσία**. Ἡ μεγάλη του χαρά ἦταν αὐτή, νά ὑπηρετεῖ τούς «πρίγκιπες» του, ὅπως ὀνόμαζε τούς ἀνήμερους καί πονεμένους. Κάθε μέρα περίμενε στό Πατρι- αρχεῖο τούς ἀνθρώπους πού εἶχαν ἀνάγκη γιὰ νά τούς βοηθήσει.

Κάποτε τόν ἐπισκέφτηκε στό σπίτι του ἕνας πλούσιος. Ὅταν εἶδε πόσο φτωχικό ἦταν τό δωμάτιό του, πῆγε καί τοῦ ἀγόρασε ἕνα ἀκρι- βό πάπλωμα καί τόν παρακάλεσε νά τό δεχθεῖ. Ὁ πατριάρχης δέ- χθηκε τό δῶρο τῆς ἀγάπης τοῦ χριστιανοῦ. Τό βράδυ ὅμως πού πῆγε νά κοιμηθεῖ δέν μπορούσε νά κλείσει μάτι. «Εγώ νά ζεσταί- νομαι καί τόσοι ἄλλοι νά κρυώνουν;», σκεφτόταν. Τό ἄλλο πρωί τό ἔστειλε γιὰ νά τό πουλήσουν καί μέ τά χρήματα πού πῆρε ἔντυσε

πολλούς φτωχούς. Ὁ πλούσιος ὅμως περνώντας ἀπὸ τὴν ἀγορὰ ἀναγνώρισε τὸ πάπλωμα πού εἶχε δωρίσει στὸν Ἰωάννη. Τὸ ἀγόρασε πάλι καὶ τοῦ τὸ ξαναέστειλε. Πάλι ὁ πατριάρχης τὸ πούλησε καὶ πάλι ὁ πλούσιος τὸ ἀγόρασε... Αὐτὸ ἔγινε ἀρκετές φορές. «Γιὰ νὰ δοῦμε ποιὸς θὰ κουρασεῖ πρῶτος», εἶπε στὸν πλούσιο χαμογελώντας, «ἐσύ νὰ τὸ ἀγοράζεις ἢ ἐγὼ νὰ τὸ πουλάω;».

Μιά μέρα οἱ ἱερεῖς εἶδαν θλιμμένο τὸ πρόσωπό του. Ὅταν τὸν ρώτησαν τί τοῦ συμβαίνει, ἐκεῖνος τοὺς ἀπάντησε:

- Εἶμαι λυπημένος, γιατί σήμερα δὲν ἦρθε κανεὶς νὰ μοῦ ζητήσῃ βοήθεια. Ἐχασα τὴν εὐκαιρία νὰ ἐλεήσω τοὺς φτωχοὺς, ὥστε νὰ ἐλεηθῶ κι ἐγὼ ἀπὸ τὸν Χριστό.

Τότε οἱ ἱερεῖς τοῦ ἀπάντησαν:

- Πρέπει νὰ εἶστε χαρούμενος, γιατί αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει πιά ἄνθρωπος πού νὰ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ βοήθεια.

Ἔτσι κύλησε ἡ ζωὴ τοῦ πατριάρχου, μὲ **ἔργα ἐλεημοσύνης**, πού τόσο πολὺ τὰ ἀγαποῦσε. Ἀλλὰ καὶ ὅλος ὁ λαὸς ἀγαποῦσε πολὺ τὸν πατριάρχη του. «**Ελεήμονα**» τὸν **ὀνόμαζε**, γιατί **ἀνάμεσα σέ ὅλες τίς ἀρετές του ἰδιαίτερα ξεχώριζε ἡ ἐλεημοσύνη**. Ὡς ἅγιο Ἰωάννη τὸν Ἐλεήμονα τὸν γνωρίζουμε κι ἐμεῖς σήμερα. Τὴ μνήμη του γιορτάζουμε κάθε χρόνο στὶς **12 Νοεμβρίου**. Καὶ ἰδιαίτερα τὸν τιμοῦν στὴν Κύπρο, ὅπου γεννήθηκε καὶ πέθανε, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀλεξάνδρεια, ὅπου σκόρπισε πλούσια τὴν ἀγάπη του.

Ἡ χαρὰ τῆς προσφορᾶς

Σήμερα γνωρίσαμε, παιδιά, ἓναν μεγάλο Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Θυμάστε πῶς τὸν ὀνόμαζαν οἱ πιστοί; **Ἰωάννη Ἐλεήμονα**.

Ὅταν ἔγινε πατριάρχης στὴν Ἀλεξάνδρεια, ποιοὺς πρῶτους ἀναζήτησε; ... **Τοὺς «πρίγκιπες» τοῦ οὐράνιου Βασιλιᾶ**. Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ πρίγκιπες; **Οἱ φτωχοί, ὅλοι ὅσοι ἔχουν ἀνάγκη**. Μπορεῖ

νά μή φαίνονται στά μάτια τά δικά μας σάν «πρίγκιπες», αλλά ό 'Άγιος ήξερε πώς πίσω από τό φτωχικό τους ντύσιμο **κρύβεται ό Χριστός**. Γι' αυτό χαιρόταν πολύ νά προσφέρει σ' αυτούς τούς πονεμένους άνθρωπους ό,τι περισσότερο μπορούσε.

Έσεϊς, παιδιά, πού δέν έχετε δική σας περιουσία γιά νά δίνετε στους φτωχούς, μπορείτε νά σκεφτεϊτε άλλους τρόπους γιά νά δείχνετε τήν αγάπη σας;

- Νά δίνουμε κάποια από τά παιχνίδια μας σέ φτωχά παιδιά.
- Νά δώσουμε λίγο από τό φαγητό μας σέ έναν συμμαθητή μας πού δέν έχει.
- Νά πᾶμε νά βοηθήσουμε στά μαθήματα κάποιον συμμαθητή μας πού ήταν άρρωστος καί έλειψε κάποιες μέρες από τό σχολείο, έφόσον βέβαια συμφωνούν καί οί γονεϊς μας.

Ό Χριστός χαιρείται πολύ όταν μᾶς βλέπει νά δείχνουμε αγάπη, μέ όποιον τρόπο μπορούμε.

Σέ λίγο πλησιάζουν τά Χριστούγεννα, πού εϊναι κατεξοχήν γιορτή αγάπης, άφοϋ ό μεγάλος Θεός από αγάπη γιά μᾶς έστειλε τόν Υιό Του έδϋ στή γη. Ίδιαίτερα αυτές τίς μέρες, παιδιά, νά σκορπούμε κι έμεϊς γύρω μας πλούσια τήν αγάπη! **Ή αγάπη καί ή προσφορά γεμίζουν τήν καρδιά μας μέ πολλή χαρά.** (Θά ήταν ώραϊο νά οργανάσει τό κατηχητικό πριν από τά Χριστούγεννα μία έκδήλωση φιλανθρωπίας, π.χ. νά συγκεντρώσουν τά παιδιά τρόφιμα ή παιχνίδια καί νά τά προσφέρουν σ' ένα όρφανοτροφείο ή νά επισκεφτοϋν ένα νοσοκομείο ή ένα γηροκομείο, γιά νά τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια).

(Προτεινόμενος ύμνος: Μεγαλνάριο τοϋ άγίου Ίωάννη τοϋ Έλεήμονος).

**Ευτυχισμένος στή ζωή
όποιος σκορπάει καλοσύνη,
γιατί μεγάλη άρετή
είναι ή έλεημοσύνη.**

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



1. Εικόνα του αγίου Ιωάννη του Ἐλεήμονος.
2. Τό σύνθημα του μαθήματος.
3. Ζωγραφιά.
4. Τό μεγαλυνάριο σέ ἀρχεῖο ἤχου.